

DOOR GELOOF ALLEEN



KORTE INTRODUCTIE VAN DE TENTOONSTELLING

Tekst en schilderijen Ds. Sjaak Maliepaard

Deel I (begane grond) en deel II (Bovenzaal)

"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt" Joh. 17:3

N.B. Alle 7 paneelschilderijen bekijken van rechts naar links!!!



1. God schiep de hemel en de aarde. 'Bereshiet. Zie 'voor betekenis uitgebreide tekst. Maar het bleef niet lang zo goed. De mens luisterde naar de Stan en viel daarna in de zonde, met als gevolg de drievoudige dood. In Zijn barmhartigheid beloofde God in de zgn. 'moederbelofte' de Verlosser en Zaligmaker. "Ik zal..." Gevolg van de zondeval: Kain sloeg zijn broer Abel dood.

God gaf Adam en Eva een derde zoon: Seth. Let op de 10 generaties tot Noach. De zevende in de lijn is Henoch. let op zijn leeftijd. God nam hem weg. Hij heeft de dood niet gezien. Hij wandelde met God. De zevende in de lijn van Kain is Lamech. Hij wilde zich wreken 70 x 7 maal. De Heere Jezus leert juist het tegenovergestelde. Hoe vaak de ander vergeven?

Noach, de prediker van de gerechtigheid en bouwer van de Ark

Gods oordeel over de zonde en ongerechtigheid wordt ten volle duidelijk bij de zondvloed. Maar Noach vond genade in de ogen van God.



Hij wandelde met God en kreeg de opdracht om de Ark te bouwen. Gen. 6:9ev. Noach wordt door Petrus ook wel de prediker van de gerechtigheid genoemd. 2 Pt. 2:5. Maar de mensen luisterden niet, "zij aten en dronken, zij huwden en werden ten huwelijk genomen"

Zo typeerde de Heere Jezus de tijd van Noach en ook de tijd voor Zijn wederkomst. Slechts acht zielen werden gered. Zie Matth. 24:36ev. en 1 Pt 3:18-22. "Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Heere komt."



2. De Heere God riep Abram uit Ur der Chaldeeën met de woorden **'Lech Lecha': 'Ga jij'** En hij ging op weg naar het land dat God hem wijzen zou. Het land Kanaän. Door het geloof zag God hem als rechtvaardige, omdat hij God geloofde op Zijn Woord. Gen. 12:1-3, Zie tekst schilderij hieronder.

Hij heeft zijn hele leven in het land Kanaän als vreemdeling in tenten gewoond, zoals later ook Izak en Jakob. Hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is, het Nieuwe Jeruzalem. Hebr. 11: 9,10.

Abraham



Om de moederbelofte waar te maken kiest God één mens uit, Abra(ha)m, die Hij roept en een zeventvoudige belofte geeft, samengevat: een land, een volk en de Messias. Gen. 12:1-3, 15 en 17. *"En hij geloofde in de HEERE en Die rekende hem dat tot gerechtigheid."* Daarom kan de apostel Paulus in de Romeinenbrief ons voorhouden, dat wij, Joden en niet Joden, zonder werken van de wet zalig worden, door geloof alleen. Rom. 1:16,17; 3:9,10,21; 4. Goede werken vloeien voort uit het geloof, dat in liefde werkende is.

Zonder zon geen warmte, zonder geloof geen liefde. volgens Calvijn.



3. De Heere God verlostte het volk Israël uit de slavernij, uit het diensthuis, Egypte. Mozes werd daartoe door God geroepen
 Op de berg Sinäï gaf de Heere het volk de 10 geboden en het verbondsboek.
 Verder moest Mozes een tabernakel maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Ex, 25: 6. God zou als een goede Herder Zijn volk leiden en weiden. Zie Ps. 23.

Hebreeuws Leesplankje U ziet de 22 letters van het Hebreeuwse Alfabet. U leest dat van rechts naar links. Deze zijn geschilderd in de kleuren van de regenboog. Bij elke letter is een Bijbels woord gezocht



Met de uitspraak en de betekenis daarvan in het Nederlands. En op elk plaatje staat een afbeelding van iets wat dat woord symboliseert. Zoals bijv. bij het woord Dabar-Woord. (4^e letter van rechts/boven) Er is een kribbe te zien:

"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" Joh. 1:14a
 Van dit schilderij is een **memoryspel** gemaakt met bijbehorend boekje.



4. Het Evangelie naar Johannes begint met dezelfde drie woorden als het eerste Bijbelboek Genesis, of wel 'Bereshiet':. In het begin. Lees verder de uitleg bij het schilderij. Gods woord liefhebben, het bestuderen en je daardoor laten leiden als een lamp voor je voet en een licht op je levenspad Ps. 119:105. Jezus wil dat het woord van God verspreid wordt. Hij gebruik, om dat te illustreren de gelijkenis van de zaaier Matth. 13. Niet alles draagt vrucht. Hoe kan dat? Gods Woord werkt iets uit. Het krijgt handen en voeten in zes werken van barmhartigheid. Welke zijn dat?

Zijn eerste komst (Kerst) zoals door God beloofd



De Heere Jezus bekleedt als de Messias, de Christus, de Gezalvde het drievoudige ambt van Koning, Priester en Profeet (Zie Zd.12 H.C.) Jakob zegende zijn zonen en Juda werd aangewezen als de koningsstam: David, Salomo, de Heere Jezus (Hij is de 'Silo') (m.b.) Mozes werd geroepen bij het brandende doorn- struik/ braambos. Hij kondigde aan, dat er een andere profeet zou komen, zoals hij.

Naar Hem moest het volk luisteren(m.l.). Jezus is ook de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek (m.). Hij is geboren in Bethlehem volgens de Schriften. Mi 5:1. (m.o) Bij Zijn doop in de Jordaan wees God de Vader Hem aan als de Gezalvde, Gods Zoon, in wie God een welbehagen heeft (m.r.). Alle knie zal zich buigen voor Koning Jezus. zie Loelav /Loofhuttenfeest Zach14.

De Heere Jezus en Zijn drievoudig ambt



U ziet een kroon en een tronk van Isai. Hij is de Morgenster, Hij is de eeuwige Koning uit het huis van David. U ziet zegende handen. Hij is Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.

U ziet een boekrol, met de Belijdenis en het Liefdesgebod. Jezus is ook de hoogste Profeet en Leraar. Hij heeft de wet vervuld. Verder ziet u de letters Alef en Tav, de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse Alfabet. Daarin de namen van Jezus: Redder, Messias, Heer, (rechts) Zoon van God en Woord van God (Links) Ook de gebedsmantel en gebedsriemen, en de wereld ziet u. Zie uitleg bij schilderij

Gods eeuwige Verbond , rechtsgeldig in de Messias (Gal 3:17)



De Heere God heeft met Abraham een eeuwig verbond gesloten. Eeuwig betekent eeuwig. De rode lijn en de fakkel (Gen. 15:6 ev) Abra(ha)m geloofde God en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. In Oud en Nieuwe Testament gaat het om geloof alleen. De Heere Jezus is

een Joodse man, met een Joodse naam 'Jeshua'. Hij is onlosmakelijk als Koning van Israël aan dat Verbondsvolk verbonden. Als Hij bijv. in de tweede wereldoorlog had geleefd, had Hij ook een ster moeten dragen etc. Zie

figuurtjes in 't zwart en uitleg bij het schilderij. De olijfboom is in de vorm van een kruis. De takken zien op gelovigen uit Israël (I), maar ook uit de gelovigen uit de heidenen, die in Israël zijn ingelijfd(r). In Hem is er een hoopvolle toekomst voor Israël en de volkeren. Zie Ef. 2:11-3:6, Rom. 11:25ev



5. Jezus openbaart, verkondigt wie Hij is. Hij is het Licht van de wereld. Joh. 8:12, 12:46 Zonder Hem is er enkel duisternis, onwetendheid, zonde en oordeel. Wie Hem volgt zal het licht van het leven hebben. Wie Hem niet volgt blijft in de duisternis.

Door Zijn Kruis en Opstanding heeft Hij de duisternis en de bewerker daarvan overwonnen. Allen die in Hem geloven mogen dat uit genade ontvangen.

Hij verlost en bevrijdt van zonden en schuld, van de macht van de duisternis. Met Hem en in en door Hem ontvang je vergeving en nieuw leven. Dat mag je met je hart geloven en met je mond belijden. (Rom. 10:9) Zoals ook Thomas dat deed. Joh. 20:28: "Mijn Heere en mijn God"



Hij betaalde daarvoor de losprijs Mark. 10:45: In Zijn eigen vlees en bloed stilde Hij de toorn van God over al onze zonden. Hij nam deze in onze plaats op Zich Kol. 1:13,14, 19-24, 2:15. We lezen in Jesaja 53:5,6:

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.”

Als Hogepriester heeft Hij het ene volmaakte offer gebracht, eens voor altijd Joh. 1:29,33, Rom. 3:24, Hebr. 10:1-14, en Joden en heidenen in Zijn eigen lichaam één gemaakt, tot een nieuw mens en heeft hen beiden met God verzoend Ef. 2:14-17,3:6. (zie paneel 7)

Hij heeft de dood overwonnen en ons eeuwig leven gebracht Luk. 24:5,6, Rom. 6:9.

Op de 1^e dag van de week is Hij opgestaan uit de dood. Hij is naar de hemel gegaan en zit daar aan Gods rechterhand, totdat alle vijanden gelegd zijn als een voetbank voor Zijn voeten.



6. We mogen tot Gods eer Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen. We worden geroepen om de enge poort door te gaan en de smalle weg van het leven te gaan. Jezus is die smalle Weg, de Ware en de Levende Weg.

Op die weg is de wapenrusting van God hard nodig. En zoals ook bij het vorige paneel te zien was, belijden we die ene Naam Hand. 4:12. *Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.*

Twee adelaars en het lied van Mozes.

In het lied van Mozes, in Deuteronomium 32:11,12, geeft de Heere ons een beeld van Zijn zorgende en leidende nabijheid en liefde. Voor Israël op de eerste plaats, maar ook voor jou en mij. Er wordt in die tekst gesproken over een jonge adelaar, die pas uit het nest is en door zijn vader het nest uitgestoten is. Maar de vaderadelaar is in de buurt. Hij is boven hem en houdt hem goed in de gaten. Als het mis dreigt te gaan, spreidt hij zijn vleugels uit en duikt onder het jong en vangt het op met zijn machtige vlerken en draagt het terug naar het nest. Hij mag opnieuw beginnen. Zo is Gods liefde in de Zoon voor Israël en ons. De twee vleugels symboliseren (voor de schilder) het kruis en de opstanding van Christus. Dieper dan Hij gegaan is, kunnen en hoeven we niet te gaan. Hij vangt ons op als we dreigen te verzinken in de nacht.





7. De gemeente van Christus, jong en oud, leven uit en door en tot Hem. dat vraagt ook een keuze. Velen leven nog in de duisternis. De Heere Jezus heeft Jood en niet Jood één gemaakt, in Zichzelf tot een nieuw mens. Ef. 2:14ev Waarbij de kerk niet i.p.v. Israël gekomen is.

Wij leven in de eindtijd en voor de wederkomst van Christus zal eerst het rijk van de antichrist zich in alle wreedheid en gruwelijkheid manifesteren, waarbij alle ware gelovigen vervolgd zullen gaan worden. Er klinkt een oproep om te waken en te bidden. Maar de leeuw uit de stam van Juda, het Lam Gods heerst en zal overwinnen.

De Bijbel zegt: *'Waar je schat is, is je hart.'* Het rood/witte bord links waarschuwt ons allen voor iets heel ernstigs. Pas op voor een zeer groot gevaar! Ga terug! Want waar is je hart vol van? Waarop is het gericht? Is dat op God, op Christus in de hemel of op bijv. de Mammon, di. geld, bezit of andere afgoden etc.?

Als dat zo is, ben je er een slaaf van. Hoewel je denkt vrij te zijn, ben je toch gebonden door en slaaf van..... Je leeft in je zonden en bent daarom op weg naar het eeuwige verderf! Alleen Jezus kan je daarvan bevrijden. Door Zijn kruis en opstanding. Want Hij alleen heeft de sleutels van dood en dodenrijk. *En wie de sleutels heeft die.....?*

Psalmen 118 , 117 en 113.

Onderdeel van het hallel.

"En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.

Math. 26:30



Ps. 113



Ook voor kinderen is er genoeg te doen op
de tentoonstelling!

Wat dacht je van EEN LEUKE PUZZEL met plaatjes of
met multiple-choice vragen!

Ben je goed in legpuzzels, dan kun je je hart
ophalen.

Er is ook een bord om STICKERS TE PLAKKEN.



Op de eerste verdieping het tweede deel van de tentoonstelling:

waarbij de 15 pelgrimspsalmen

in glas en loodstijl

te zien zijn.

www.uituwhand.nl, www.drievoudigsnoer.nl